

*Theofilos*. Redaktionen välkomnar bidrag från olika discipliner som naturvetenskap, medievetenskap, sociologi, ekonomi och psykologi som tjäna tidskriftens övergripande syfte. Även disciplinspecifika ämnen och debatter inom teologiskt och filosofiskt relaterade områden rymms inom ramen för *Theofilos* vision.

Samtidigt som det vetenskapliga tillkommer ska de mer populärt skrivna texterna finnas kvar eftersom tidskriften försöker engagera och integrera kyrkliga, akademiska och kulturella intressen på flera nivåer. *Theofilos* ämnar således ge utrymme för diskussion, riktat till både specialister och icke-specialister, inom teologiska och samhällsrelaterade ämnen samt recensioner av relevant litteratur som tjäna tidskriftens övergripande syfte. För mer om detta se *Riktlinjer för skribenter* på bakre insidan av omslaget i detta nummer.

Det rapporterades nyligen att e-boken gått om den fysiska boken i amazons försäljningssiffror. Genom att göra *Theofilos* tillgänglig via internet hoppas vi att åtkomsten av materialet kommer att öka. Hemsidan ([www.theofilos.nu](http://www.theofilos.nu)) kommer att byggas om och beräknas vara i gång under våren. Den kommer att förse med de funktioner som krävs för en modern internettidsskrift (inloggning, artikelarkiv, e-handel). Då kommer användare att kunna ladda ner, läsa och använda materialet på sin dator, iPad eller dylikt. Samtidigt med denna utveckling kan man fortfarande gå till lämpliga bibliotek (t.ex. Kungliga Biblioteket) och finna fysiska exemplar av *Theofilos*. Och, givetvis, om man vill fortsätta få dem i fysiskt format kommer den möjligheten finnas för individuella prenumeranter. ("Det är ju ändå något speciellt att läsa från bladet och slippa läsa från burken" säger vi bibliofiler trots att vi försöker vänja oss vid teknikens framsteg och integrera dem på bästa sätt i vårt arbete.) Nu kommer båda formaten att finnas för att främja användarvänligheten. För det är just det användandet av materialet i det intellektuella arbetet som *Theofilos* vill bidra till, det som försiggår på universitetet, studiekammaren, i klassrummet, på debattsidorna, på konferensen, i kyrkan men också i fikarummet eller rent av på facebook.

Det finns engelskspråkiga tidskrifter som varit inspirationskällor – t.ex. *First Things*, *Christian Scholars Review*, *Faith and Philosophy*, *Temelios*, *Philosophia Christi* – och även några nordiska som *Signum*, *Keryx* och *Scandinavian Evangelical E-Journal*. Men *Theofilos* är ovanlig i sitt försök att kombinera kyrka, kultur och akademi. Vi önskar att *Theofilos* ska kunna bli ett forum för kristen bildning och diskussion. För att detta projekt ska lyfta hoppas vi att våra läsare ska bli fler – glöm inte att du kan ge bort *Theofilos* som julklapp! - och att alla de duktiga skribenter som finns i Norden ska välja att publicera sina texter i *Theofilos*.

## **I detta nummer...**

Först ut är två fortsättningar från förra numret. De är båda översättningar av Dick Keyes, 'Kristi herredømme over alt liv' och Francis A. Schaeffers, 'Två verkligheter, två innehåll'. De är delar i *Theofilos* uppmärksammande av L'Abritraditionen –

Francis Schaeffer föddes för 99 år sedan och nordiska L'Abri startades av Per-Staffan och Lisa Johansson för 30 år sedan i Mölle efter att de hade arbetat med Schaeffer i Schweiz i några år. Dessa två artiklar är representativa för den syn på lära och liv som legat till grund för L'Abris arbete och till stor del för *Theofilos*.

Richard Swinburne (1934-) är Nolloth Professor emeritus i 'The Philosophy of the Christian Religion' vid Oxfords universitet. Han är en av de tongivande kristna religionsfilosoferna i modern tid. Om än Swinburne ofta varit originell i de teologiska slutsatser han kommit fram till har han hållit fast vid två saker: rigorös argumentation och kristen ortodoxi. Mest kända är hans böcker *The Coherence of Theism* (1977) och *The Existence of God* (1979) men de är enbart delar i en mer systematisk behandling av kristen lära som framkommer i hans senare publikationer. Ett av de områden han nyligen berört är kristologi. Det är därför ett nöje att kunna presentera en text från hans egen hand (i översättning av filosofiprofessor Sebastian Rehnman vid Stavangers universitet i Norge). Texten är en sammanfattning av argumentationen i hans *The Resurrection of God Incarnate* (2003).

Dr. Chris Wales är en engelsman som kan norska och arbetar som studiechef och kvalitetsledare på Mediehogskolen i Gimlekolen. Förutom sin kompetens inom ledarskap och organisation (en färsk avhandling) har han ett brinnande engagemang i populärkulturen. I sin artikel reflekterar han över historien och idéerna hos det irländska bandet U2 med utgång i deras inflytelserika skiva (och påföljande världsturné) Achtung Baby.

I höst var filosofiprofessorn och apologeten William Lane Craig från Talbot School of Theology i Kalifornien på turné i England. Han hade tidigare utmanat den välkände ateisten och professorn i 'Public Understanding of Science' vid Oxfords universitet i en debatt om den kristna tron. Dawkins avböjde eftersom han ansåg att Craig inte var värd besväret.<sup>2</sup> På turnén lämnade Dr. Craig en tom stol ledig vid debattpodiet men Dawkins dök aldrig upp. Journalisten Tore Hjalmar Sævik från Dagen i Norge skriver om detta. Dawkins vill inte dyka upp på en offentlig debatt men han är inte inaktiv. I år publicerade han boken *The Magic of Reality* vilken är tänkt att vara en inledning till kritiskt tänkande för barn och ett avvisande av alla religiösa föreställningar om världen. Björn-Are Davidsen skriver sist i detta nummer om Dawkins barnbok. Tolle lege!

#### Fotnoter

1. Ett exempel är Per Landgrens artikel 'Tro och vetenskap: Krig, fred eller vad?' i *Theofilos* 2010:3.
2. Dawkins kände trots allt trycket och upplevde sig nödgad att offentligt försvara sitt beslut att inte debattera: <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/oct/20/richard-dawkins-william-lane-craig>. Detta har han fått kritik för inte bara från kristna utan också från egna led: <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/oct/22/richard-dawkins-refusal-debate-william-lane-craig>.

*Stefan Lindholm*

Redaktör