

I detta nummer...

Det är alltid lika spännande att se vilka texter som kommer att trängas mellan *Theofilos* röda pärmar. Konstaterar att denna gång fick vi såväl textuell kvalitet som textuell kvantitet!

Carl-Olof Rosenius är en av Sveriges mest publicerade och inflytelserika andliga ledare. Med anledning av hans 200-årsjubileum så uppmärksammar *Theofilos* detta i *intro* (vänd ett blad tillbaka!) samt två artiklar i föreliggande nummer. Först ut i *academia* är Torbjörn Larspers som granskar Rosenius martyrbioграфи. Här skymtar en något okänd sida av Rosenius som i boken tar upp några (för en lutheran kring förra sekelskiftet) överraskande namn.

En annan nordisk inflytelserik tänkare i den breda lutherska traditionen var Søren Kirkegaard. Ståle Kristiansen ser närmare på inflytandet Kirkegaard haft bland *katolska* tänkare under 1900-talet. Han lyfter fram att katolska tänkare såg upp till Kirkegaards betoning av Guds transcendens i en tid då Gud tenderade att reduceras till inomvärldsliga kategorier.

Espen Ottosen analyserar ett i den samtida religionsfilosofins mest omdebatterade ämnen, nämligen att Gud inte har försett människan med tillräcklig religiös erfarenhet för tro (a.k.a. *Divine hiddenness*). Med avstamp i ateisten J.L. Schellenbergs senaste publikation, kontrar Ottosen med att synen på Guds uppenbarelse och kärlek är mer komplicerad än vad som antas i denna form av invändning.

Till sist i *academia* ställer Hans-Olav Hodøl och Egil Sæbø frågan vad en TV-gudstjänst egentligen är. De utgår från existerande forskning om NRKs TV-sända gudstjänster och skiljer mellan att en TV-

sändning från en gudstjänst uppfattas som en verklig gudstjänst och att den blott visar en gudstjänst. De förklarar att bildredigeringen avgör hur sändningen uppfattas.

Forum-delen bjuder som sagt på flera intressanta bidrag. Per Ewert diskuterar i ett för Nordens länder aktuellt bidrag den s.k. marknadsmodellen som förklaring till sekulariseringsprocessen. Sedan har vi äran att få publicera professor emeritus Oloph Bexells artikel om forskningsläget kring Rosenius¹ (*Se nota bene!*). Vi har artiklar som till betydande del bygger vidare utifrån en rik professionell erfarenhet inom två områden: Knud Jørgensen ger oss en djupare inblick i missionens väsen och Kåre Melhus beskriver journalistiken som disciplin utifrån ett kristet perspektiv. William Edgar, professor vid Westminster Theological Seminary, är en etablerad apologet och teologisk estet. I detta nummer bidrar han med en intressant text som kombinerar dessa två fält. Professorstämheten är som sagt hög i *forum*: den tredje i raden, Ola Hössjer (professor i matematisk statistik, Stockholms universitet) granskar den sekulära vetenskapen utifrån ett vetenskapsteoretiskt resonemang. Till sist ger Bjørn Hinderaker en slutrapport om NLA Mediehogskolen Gimlekollen-projektet *Hvorfor akkurat Jesus?* och undertecknad diskuterar Eleonore Stumps nyligen publicerade "Aquinas-lecture" som årligen ges av en erkänd forskare på Thomas av Aquino.

Med detta omfattande nummer i era händer kommer ert jul- och nyår inte bli långtråkigt för en sekund. Är det månne dags att ge bort en prenumeration i jul?

Tolle lege!

Stefan Lindholm

1. LarsOlov Eriksson och Torbjörn Larspers, *Rosenius 200 år: Teolog, författare, Självvårdare* (Skellefteå och Uppsala: Artos, 2016)