

I detta nummer...

academia-delen är relativt internationellt präglad i detta nummer. Först ut i är två engelska teologidoktorander från Nottingham universitet som skriver om och utifrån en av de mest livaktiga teologiska strömningarna i modern teologi: radikalortodoxin. En stor del av denna strömning har varit användandet och tolkningen av Thomas av Aquino, och då inte minst hans skapelseteologi. Alan Darley ställer frågan om radikalortodoxin är tillräckligt thomistisk eftersom vissa av dess företrädare (så som John Millbank) verkar mena att Gud kan bryta mot motsägelselagen. Från det andra mer defensiva perspektivet skriver Ryan Haecker att thomismen inte är radikal nog.

Vår tredje författare, Jack Kilcrease är en luthersk teolog från Nordamerika. Han tar upp de eviga filosofiska frågorna om vara och tillblivelse. Han argumenterar för att man utifrån en klassisk treenighetsteologi kan gå bortom dikotomin mellan vara eller tillblivelse som för-sokratikerna hamnade i vilket resulterade i en problematisk syn på naturen eller skapelsen. Kilcrease menar att treenigheten öppnar upp för möjligheten att ta skapelsens inneboende tillblivelse och vara på fullt allvar.

Peter S. Williams har denna gång argumenterat, i likhet med sådana teologer som Larry Hutardo, för att en s.k. högkristologisk ståndpunkt inte är en sen företeelse i kyrkohistorien utan var en del av urkristendomens monoteism. Han gör detta med utgångspunkt i Jakobsbrevet som enligt

Williams uppvisar en högkristologi så tidigt som 10-15 år efter korsfästelsen.

Undertecknad behandlar transhumanism, idén om att teknologi skall kunna förbättra människans tillstånd och natur så pass radikalt att den ger upphov till en ny livsform eller en post-human verklighet. Jag argumenterar utifrån en bred Aristotelisk filosofisk tradition för att denna ståndpunkt inte är metafysiskt hållbar.

Sist i *academia* skriver Arne Redse om teologins vetenskapliga status i förhållande till akademisk frihet. Han gör ett antal viktiga kunskapsteoretiska distinktioner som utmynnar i en principiell diskussion om den teologiske forskarens situation och frihet.

I *forum* behandlar två artiklar, en av Kjell O. Lejon och en av Jakob Rudolfsen, den Nordamerikanska debatten om religion och politik. Olof Edsinger har under senare tid arbetat med frågor som sexualitet och identitet, inte minst i skolvärlden, och fått en del uppmärksamhet för detta. I detta nummer bidrar han en längre artikel om normkritiken i skolplanen. Tre naturvetenskapliga forskare, Sebastian Ibstedt, Jesper Kronhamn och Allan Emrén granskar Craig Venters anspråk på att kunna skapa konstgjort liv – ett tema som tangerar transhumanismens problematik.

Med detta vill redaktionen önska läsaren en god sommar...

Tolle lege!

Stefan Lindholm