

Bengt Hägglund in memoriam

När Bengt Hägglund stilla insomnade i sitt hem den 8 mars var en lång livsgärning till ända. Under mer än sex decennier bedrev Bengt Hägglund outtröttligt teologisk forskning. Hans första artikel publicerades 1947 och alltsedan dess har en stadig ström av artiklar och böcker kommit från hans penna.

Bengt Hägglunds teologiska intresse var brett med ett tydligt centrum i reformationens och den lutherska ortodoxins teologiska frågeställningar. Hans doktorsavhandling (1951) behandlade den heliga Skrift och dess tolkning hos Johann Gerhard, den lutherska ortodoxins främste representant. Forskningens intresse för den lutherska ortodoxin har sedan dess stadigt vuxit men när avhandlingen skrevs var det ett verkligt pionjärarbete. Genom att noggrant och kongenialt arbeta med källorna vann Hägglund resultat som har bevisat sitt värde inte bara inom den historiska teologin utan även för nutida, systematisk-teologisk reflektion.

Hägglunds mest kända arbete är *Teologins historia* (1956), vilket är översatt till bl.a. engelska, tyska, ryska och portugisiska. Flera generationer av teologer har fått sin grundläggande teologihistoria genom denna bok. Hans mest omfattande arbete är *De homine. Människo-uppfattningen i äldre luthersk tradition* (1959).

Bengt Hägglund skrev dessa verk i Lund under en period då den s.k. Lunda-teologin blomstrade. Med namn som Anders Nygren, Ragnar Bring och Gustaf Aulén blev det en internationellt känd

skolbildning. Det vittnar om Bengt Hägglunds integritet och självständighet att han som doktorand inte följde denna skolbildnings metod utan utvecklade en egen metod, som utgick från den kristna ”trons regel”, *regula fidei*.

Bengt Hägglund arbetade under många år vid Lunds universitet. Han var hedersdoktor i St Louis och Bochum och ofta anlitad i Tyskland. Efter sin pensionering fortsatte han den teologiska forskningen och tog sig bl.a. an två stora projekt. Det ena var att edera en handskrift av Johannes Rudbeckius teologiska föreläsningar, som hölls i Uppsala 1611-13. Det andra var att översätta Matthias Hafenreffers *Compendium doctrinae coelestis* (1612) till svenska. Hans sista teologiska arbete var också ett översättningsarbete och symptomatiskt nog är det en nyöversättning av Luthers Lilla katekes.

På Församlingsfakulteten har vi flera gånger haft Bengt Hägglund som föreläsare. Vi har i nuläget inte mindre än fyra av hans böcker som kursböcker. En speciell högtid var det när vi kunde anordna en internationell konferens vid hans 90-årsfirande, då Bengt med sönerna Gunnar och Tore kom upp till Göteborg. I samband med hans födelsedag var FFG med och möjliggjorde festskriften *Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert* (2010).

För min egen del mötte jag inte Bengt förrän han var emeritus, och han kom att fungera som en informell biträdande handledare för mitt avhandlingsarbete.

Det var en glädje och uppmuntran att få komma hem till honom och ta del av hans rika erfarenhet och stora överblick. En av hans doktorander skriver i förordet till sin doktorsavhandling att han vill tacka Bengt Hägglund som visat ”en förutomstående ofattbar vänlighet och hjälpsamhet när det gäller både teoretiska och praktiska frågor”. Sådan var Bengt och vi är många som tackar Gud för vad han har fått betyda.

Denne indskrift på mig saet:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfaested, er min aere
og min salighed skal vaere!

(Thomas Kingo, Danska ps.b. 208,
den psalmvers som Bengt satte i sin hustru
Ingers dödsannons.)

Torbjörn Johansson, rektor
Församlingsfakulteten Göteborg (FFG)