

## Namnkristendom finns i alla sammanhang

*Något har gått fruktansvärt fel. En tredjedel av världens befolkning kallar sig själva "kristna", men en betydande del av dessa människor saknas. Många saknas i våra kyrkor; andra är närvarande men har ännu inte upptäckt glädjen i att på djupet känna och följa Jesus Kristus. Något måste därför göras! Alltför ofta har mission till nominella kristna saknats på dagordningen för den globala kyrkan och dess ledarskap.*

Med dessa ord sammanfattas Lausanne-rörelsens globala konsultation om nominella kristna som arrangerades i Rom den 14–18 mars, och som uppmärksammas med två artiklar i detta nummer av *Theofilos*. Medverkade på konsultationen gjorde ett 40-tal teologer, sociologer, missionsvetare och kristna ledare från olika delar av världen. En viktig del av syftet var att belysa nominalism ur ett teologiskt, sociologiskt och missiologiskt perspektiv, men också att synliggöra fenomenet inom var och en av de stora kyrkotraditionerna: protestantisk, katolsk och ortodox.

Till saken hör att det som också kan beskrivas med ordet "namnkristendom" är något vi tampas med i alla kristna sammanhang. Fenomenet må vara mer utbrett i de stora nationalkyrkorna, men det är vanligt förekommande även i många väckelserörelser. Särskilt om vi använder oss av den definition som blev resultatet av konsultationen i Rom: *Personer som identifierar sig med den kristna kyrkan och/eller den kristna tron, men som är på kollisionskurs med grundläggande kristna principer gällande hur man blir en kristen, tro, värderingar, kyrkligt engagemang och vardagsliv.*

Som vanligt inom Lausanne-rörelsen

präglades konsultationen av respektfulla samtal och en vilja att lyssna in olika perspektiv. Det fanns en stor enighet både kring det faktum att detta är en viktig fråga, och att det inte bara handlar om de "andra" kristna traditionerna.

Ett uppfordrande inslag var också den analys som gjordes av representanterna från Syd, som bland annat gick ut på att vi i Väst påskyndar sekulariseringen och den påföljande namnkristendomen även i deras kyrkor. Inte minst sker detta genom den kultur som exporteras från Väst och som i stora delar av världen uppfattas som "kristen". Därmed legitimeras destruktiva fenomen som materialism, konsumism och sexuell omoral även i andra kristna kontexter.

En viktig slutsats för mig själv var att vi behöver skapa en betydligt starkare kultur av lärjungaskap i våra kyrkor och församlingar. Nominalism motverkas inte genom att bygga murar gentemot vår omvärld, men genom att uppmuntra varandra att röra oss i riktning mot ett starkt och tydligt centrum. Detta centrum är Jesus Kristus och det liv som han har kallat oss att leva. Hur kan vi bäst åstadkomma detta på vår egen hemmaplan?

Det uppfordrande med talet om nominalism är också att det tvingar oss att

hålla samman lära och liv. Paulus talar i Titusbrevet om människor som ”försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom” (Tit 1:16). Det är bara den helige Andes levande ström i våra liv som kan hjälpa oss att hålla sam-

man dessa båda sidor av myntet!

**Olof Edsinger**  
 Generalsekreterare för Svenska  
 Evangeliska Alliansen  
*olof.edsinger@sea.nu*

### *Nyhet*

#### **Theofilos som open access**

Siden tidlig høst 2017 har vi forberedt etablering av *Theofilos* som delvis *open access* (åpen tilgang) tidsskrift.

Vi planlegger nå følgende online lansering innen utgangen av oktober 2018:

- Etablering av ny nettside.
- Publisering av hele tidsskriftarkivet til og med desember 2017.
- Utvidelse av *forum* med aktuelle rapporter og notater online.

Vi vil fremover fortsatt gi ut trykte utgaver av tidsskriftet for abonnenter, sammen med halvårlig etterpublisering online.

Lanseringen online skjer i samarbeid med Damaris Norge ([www.damaris.no](http://www.damaris.no)).

Følg med på oppdateringer på vår nåværende nettside ([www.theofilos.nu](http://www.theofilos.nu)).

*Lars Dable (ansvarlig redaktør)*

### *News*

#### **Theofilos as open access**

Since early Autumn 2017, we have been working towards establishing *Theofilos* as a partly *open access* journal.

We are now planning for the following online launch to take place before the end of October 2018:

- Establishing a new website.
- The publication online of the full journal archive until December 2017.
- The extension of *forum* to online memorandums and reports.

We will continue to publish print editions of the journal for subscribers, alongside semi-annual publishing online with half-a-year delays.

The online launch is in partnership with Damaris Norge ([www.damaris.no](http://www.damaris.no)).

Updates will be provided at our present website ([www.theofilos.nu](http://www.theofilos.nu)).

*Lars Dable (Chief Editor)*